

De Camino Mannengroep op pad: Maritiem Museum Rotterdam, 26 maart 2026

Op een typische 'maart roert z'n staart-dag' verzamelden de Camino mannen om 10:00 uur bij het Maritiem Museum om eerst een kop koffie te drinken om zich daarna in de wereld van de Rotterdamse haven te storten. De restaurantmedewerkster Clarita - wat een toonbeeld van klantgerichtheid en wat is ze vriendelijk - was zo vriendelijk om alvast onze lunchwensen te noteren, zodat we niet lang hoefden te wachten toen we om 12:30 uur toe waren aan wat calorieën.

In het museum is heel veel te zien en te doen. En dat laatste met name op het activiteitendeck waar o.a. Peter demonstreerde dat het toch wel goed was dat hij een carrière heeft gehad bij de NS in plaats van containers laden op een schip.....

Buiten bekeken we allerlei schepen waaronder het voormalige jacht van Bernhard en Juliana; de Piet Hein.

Een zeer behulpzame dame, je hoefde je niet af te vragen of ze wel uit 010 kwam, vertelde ons van alles en nog wat over de grote luchtfoto van de Rotterdamse haven, Maasvlakte 1 en 2 en dan realiseer je je pas goed wat een enorme impact dit alles heeft op de Nederlandse economie.

De lunch was zeer goed verzorgd en we hadden voldoende tijd om behalve over het museum weer eens bij te praten en interesse in elkaar te tonen. Het was weer een mooie mannendag en een ieder ging met een goed gevoel naar huis.

